



.. OP HUN FAVORIETE STEKKIE

TEKST: DOUWE ANNE VERBRUGGE FOTO: HARALD LAKERVELD

Het uitzicht over zijn eigen weilanden met de Oukoopse molen op de achtergrond. Agrariër Bartlo Hoogendijk (40) uit Driebruggen geniet van de polders. “Hoe hebben ze het ooit verzonnen!”

VOORMALIG WERELDREIZIGER BARTLO ROEMT HET VEENWEIDELANDSCHAP. “Ik ben als jonge vent in Canada, de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland geweest. Werken op andere boerderijen. Maar dit polderlandschap is echt uniek hoor. Al die ontginningen, de afwatering en die boerenslootjes. Duizend jaar geleden zijn ze hier met het inpolderen begonnen, een ingenieus systeem. Hoe hebben ze het ooit verzonnen! Ik krijg er steeds meer waardering voor.”

WILDE JE ALTIJD AL BOER WORDEN? “Als klein kereltje natuurlijk wel. Met je vader mee op de trekker, wat is er nu mooier? Maar later viel dat weg. Pas op mijn 16e wist ik het zeker.

Ik kwam thuis van school en zei tegen mijn ouders: ‘Ik wil boer worden’. Het kwam uit mezelf.”

BIJZONDERE NAAM HEB JE: BARTLO! “Het komt van Bartolomeüs. Mijn opa heette al zo, maar hij werd altijd Mees genoemd. Dat vond ie maar niets. Daarom heeft hij mijn vader Bartlo genoemd. Mijn vader - die vorig jaar plotseling is overleden - noemde mij altijd ‘Kees’ of ‘Willem’, hij vond het vreemd om zijn eigen naam te noemen, haha! Om verwarring te voorkomen hebben mijn vrouw en ik onze zoon ‘Bart’ genoemd. Of hij de boerderij overneemt? Wie weet, maar misschien heeft zijn zus Josephine ook wel interesse!”

IS ZO’N LEDENRAAD NIET ERG DUF? ‘Door het ontmoeten van mensen uit andere branches, verbreed ik mijn blikveld en blijft mijn kennisontwikkeling op peil. Ik heb graag mensen om mij heen.”