



... OP HUN FAVORIETE STEKKIE

TEKST: DOUWE ANNE VERBRUGGE FOTO: HARALD LAKERVELD

De brug midden op het dorp Driebruggen. Voor Jan van Esschoten (66) vormt deze waterovergang de ziel van het dorp. “Er zit zoveel historie achter.”

HOE NOEM IK EEN INWONER VAN DRIEBRUGGEN EIGENLIJK?

“Een Driebrugger. En ik ben een hele echte. Net als mijn vrouw. Ik ben erg geïnteresseerd in de geschiedenis van het dorp. De eerste brug op die plek in het dorp over de Dubbele Wiericke stamt uit 1265, toen de ontginning van dit gebied grotendeels was voltooid.”

JE BENT SINDS VORIG JAAR MET PENSIOEN. LAST VAN HET ZWARTE GAT?

“Zal ik het even opsommen: we zijn bezig om in Bodegraven een hospice op te zetten, ik ben voorzitter van begrafenisvereniging De Laatste Eer, ik ben betrokken bij de gemeentelijke Erfgoed Commissie en bestuurder bij de

Oudheidkamer Reeuwijk... enne... Hoe ik dat doe? Tja, als je de hele avond voor de tv zit, heb je alleen daar tijd voor.”

EN JE ZIT DUS IN DE LEDENRAAD

“Door de schaalvergroting van de bank wordt de rol van ledenraadsleden steeds belangrijker. Heel vroeger leende je geld bij familie of vrienden. Dat was vertrouwd. Ik probeer binnen de bank de term ‘dichtbij’ ook echt dichtbij te laten zijn.”

NOG EEN KEER DE LIEFDE VOOR DRIEBRUGGEN... HOE UIT DIE ZICH?

“Twintig jaar geleden ben ik de archieven ingedoken om alle boerenbedrijven in Waarder, Papekop, Driebruggen en Hekendorp te onderzoeken. Met als resultaat het boek ‘Het boeren rond Wiericke’. Nog steeds geef ik rondleidingen door de polder Langeweide. Goed voor de benen en ik vertel er een mooie streekverhalen bij.”