

# JAGER IN HET gewone leven



**KIRAN VAN DEN BRANDE (27) - DOCENT ENGELS EN ACADEMISCH SCHRIJVEN AAN AERES HOGESCHOOL DRONTEN**

‘Na mijn studie Engelse taal en cultuur ben ik docent geworden. Aeres Hogeschool Dronten is de voormalige Christelijke Agrarische Hogeschool, hier geef ik dus les. Het lesgeven zit echt in me, mijn beide ouders zijn ook docent. Natuurlijk vind ik het overbrengen

van kennis boeiend, maar een glinstering in de ogen van studenten zien is het mooiste van mijn baan. Het gaat dan over het aansteken van iemands innerlijk vuurtje. Taal en schrijven zijn niet de vakken waarom studenten naar de Aeres Hogeschool komen. Dat besef ik maar al te goed. De uitdaging voor mij is dat ik het toch relevant voor hen maak. Studenten willen hun eigen verhaal

ontdekken en beleven, als ik ze zeg dat Engels ze helpt om hun verhaal te vertellen aan de wijde wereld en specifiek de internationale agrarische wereld, dan zie je opeens wel die glinsterende ogen. Nederland staat aan de top qua export van agrarische producten. Het vasthouden van die positie gaat niet zomaar op z’n boerenfluitjes.’

TEKST EN FOTO'S DOUWE ANNE VERBRUGGE



**KIRAN VAN DEN BRANDE (27) - JAGER BIJ DE WBE FLEVOLAND**

‘Mijn opa had een boerderij in Groningen en hij was een uitmuntend jager. Als oma één knal hoorde, zette zij alvast de pannen op het vuur! Als weekendkracht schietinstructeur bij Dorhout Mees zie ik nu in dat de jachtverhalen over opa mythische proporties hebben aangenomen; niemand schiet altijd

raak. Ik ben zelf gaan jagen omdat ik de jachttraditie van opa wil voortzetten. En meer dan dat. Opa leefde met de natuur, hij verbouwde zijn eigen groenten, maakte boter en had geen internet nodig voor de weersverwachtingen. Hij was een heel dankbaar mens. En opa wist ook dat als je met de natuur leeft, niet alles maakbaar is. Een oogst kan mislukken; leer daar mee leven. Je bent

afhankelijk van een groter iets. Tegenwoordig lijkt het dat het geheel je eigen schuld is als je tot de verliezers behoort. Van mijn opa weet ik dat dat niet zo is, we moeten het samen doen. Zo sta ik er ook bij in het veld, weidelijk en trots verzorg en onderhoud ik onze natuur. Liever een mooie populatie hazen in het land dan een volle vriezer!’