

JAGER IN HET gewone leven



BALTEN SCHALKWIJK (57) – EIGENAAR RESTAURANT WILDSTUBE

'Frietje stoof was afgelopen maanden populair, maar nu kiezen gasten toch echt voor verse haas, ganzenpootjes en hertenbiefstuk. We serveren alleen vlees van wild. En als iemand vegetarisch wil eten, dan serveer ik een heerlijke portobello met groenten en friet. Geen probleem. Mijn dochter is ook vegetariër, al eet zij wel wild. Dat is pas echt 'eerlijk vlees', volgens haar. In coronatijd ben ik begonnen met een webshop voor wild, dat liep zo goed dat

ik een jaar geleden dit intieme restaurant in hartje Rotterdam in het prachtige Scheepvaartkwartier opende. Het restaurant loopt als een trein. In de weekenden moet ik mensen weigeren. Ik heb 25 zitplaatsen. Bij een borrel kan ik 50 gasten hebben. Met opzet heb ik gekozen voor een voor een wat Bayerische sfeer, ik houd van de Duitse keuken: eerlijk en puur. De menukaart is bewust beperkt gehouden. Je kunt beter goed zijn in een paar gerechten dan heel veel aanbieden, maar het dan net niet allemaal in de vingers hebben.'



TEKST EN FOTO'S DOUWE ANNE VERBRUGGE

BALTEN SCHALKWIJK (57) – JAGER BIJ DE WBE DELFLAND

'Hoe ik aan die bijzondere voornaam kom? Friese voorouders met een stamboom die ver teruggaat! Mijn naam is afgeleid van Baltasar. Zelf ben ik opgegroeid in de buurt van de duinen van Oostvoorne, op de Zuid-Hollandse eilanden. Een echt buitenkind dus, maar ik vind het rumoer van de stad werkelijk ook heel fijn. Als ik tot rust wil komen, trek ik mij het liefst terug in de Duitse bossen. Het kan er zo stil zijn. Via de Wildstube heb ik een paar Duitse

jagers leren kennen met wie ik op jacht mag. Leuk om in zo'n dorpse setting te zijn, daar kom je anders niet tussen. Zelf heb ik geen jachtveld meer, maar ik heb een paar goede jachtvrienden waar ik altijd terecht kan. Pas op mijn 45e heb ik mijn jachtakte gehaald, veel te laat natuurlijk. Niet eerder in mijn leven heb ik zo hard geleerd als toen: ik moest en zou slagen. De 'stadse' jongeren die in het restaurant werken, verplicht ik tot het helpen bij het slachten van hazen, ganzen en ander wild. En dat vinden ze machtig interessant!' •